

De bouwstenen van de zondag

Gratis eten en drinken

13. OM TE DOEN

4-6 jaar

Water, melk en wijn

God zegt tegen zijn volk via de profeet Jesaja dat er bij Hem water is voor iedereen die dorst heeft. Bij Hem kun je melk en wijn krijgen, en je hoeft er niets voor te betalen! De kinderen maken een knutsel waarbij ze de glazen zelf kunnen vullen.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad met de glazen
- het werkblad met de vormen
- drie splitpenen

En verder:

- scharen of prikpenen en priklappen
- kleurpotloden

Aan de slag:

- De kinderen kleuren op het werkblad met de vormen die voor de melk wit, voor het water blauw en voor het wijnglas rood zijn.
- Ze knippen of prikken de vormen uit.
- De kinderen prikken met de splitpenen de vormen op de juiste glazen van het werkblad.
- Schuiven ze het plaatje weg, dan zijn de glazen leeg. Schuiven ze de plaatjes voor de glazen, dan zijn ze gratis gevuld!
- De kinderen kleuren de rest van het werkblad.



4-8 jaar

Drinkglas

De profeet Jesaja vertelt dat er bij God gratis drinken is: water, wijn en melk. De kinderen maken hun eigen glas dat ze kunnen vullen met hun favoriete drinken om hun dorst te lessen.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- een plastic limonadebeker of een bowlglas, een plastic sherry-, cocktail- of wijnglas

En verder eventueel:

- gekleurd plakband of washtape
- verf
- verfkwasten of satéprikkers
- sponsjes
- een bekertje water

Aan de slag:

- Het glas kan op verschillende manieren worden versierd:
 - De kinderen deppen een klein beetje verf op hun sponsje.

Eventueel deppen ze de verf eerst even op een papiertje om de meeste verf ervan af te halen. Ze deppen daarna het sponsje op het glas.

- De kinderen plakken het gekleurde plakband of de washtape op die plaatsen op het glas die ze mooi vinden om te versieren.
- Ze schilderen met de kwast of de satéprikker figuurtjes op het glas.
- Verdun de verf met een beetje water. De kinderen brengen de verf dik aan op de bovenrand en laten de druppels naar beneden lopen.

Tips

- Voeg een druppel afwasmiddel toe aan de verf en meng het door elkaar. De verf hecht zich dan beter aan het plastic.
- Voeg per beker eventueel een cocktailprikkertje met de tekst van Johannes 7:37B toe: 'Als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken.'

De bouwstenen van de zondag

Gratis eten en drinken

4-8 jaar

Waterpong

Via de profeet Jesaja zegt God tegen zijn volk: 'Ik heb water voor iedereen die dorst heeft'. De kinderen doen een spelletje waarbij ze drinken krijgen.

Wat heb je nodig?

- drie bekers tot de helft toe gevuld met water
- Fristi of Chocomel
- rode limonade
- water

En verder:

- een tafel
- een pingpongballetje

Vooraf:

- Schrijf op de eerste beker 'water', op de tweede beker 'melk' en op de derde beker 'feest'.

Aan de slag:

- Plaats de bekers met het water aan de ene kant van de tafel.
- De kinderen staan aan de andere zijde van de tafel.
- Om de beurt krijgt een kind een pingpongballetje. Het kind probeert het balletje in een van de drie bekers te gooien.
- Is het gelukt, dan krijgt het kind te drinken wat op de beker staat. Gooien de kinderen het balletje in de beker waar 'water' op staat, dan krijgen ze water, gooien ze het in de beker waar 'melk' op staat, dan krijgen ze Fristi of Chocomel, gooien ze het in de beker waar 'feest' op staat, dan krijgen ze rode limonade.
- Ga net zo lang door tot alle kinderen aan de beurt zijn geweest. Is het te moeilijk? Zet dan de bekertjes dichterbij.



8-12 jaar

Gratis en voor niets

Jesaja 55 begint met een uitnodiging: iedereen die honger of dorst heeft, mag komen eten en drinken zonder daar iets voor te hoeven betalen. Dat is bijzonder: iets dat zoveel waarde heeft, zomaar voor niets. Genoeg te eten en te drinken hebben, is voor ons misschien vanzelfsprekend, maar voor de mensen tegen wie Jesaja sprak, was dat allesbehalve zo. De kinderen ontdekken met dit spel wat God precies tegen zijn volk zegt.

Wat heb je nodig?

- veertien verpakte producten uit de supermarkt, bijvoorbeeld een pak sap, een blik tomatensaus, een doos waspoeder, een doosje thee, een pak rijst
- veertien papiertjes
- plakband
- een viltstift
- een tafel

Vooraf:

- Zoek op wat je voor de veertien verschillende producten hebt betaald.
- Schrijf op de veertien papiertjes

afzonderlijk de volgende veertien woorden: bij - mij - kun - je - eten - kopen - en - je - hoeft - er - niets - voor - te - betalen.

- Plak op ieder product een papiertje.
- Zet de boodschappen op de tafel naast elkaar op volgorde van de woorden.
- De woorden zijn niet zichtbaar voor de kinderen, ze zien de voorkant van de producten.

Aan de slag:

- Vraag de kinderen wat het eerste product is en laat hen bedenken wat je ervoor hebt betaald.
- De kinderen overleggen onderling en kiezen een bedrag.
- De kinderen noemen het bedrag. Ze mogen 50 cent af zitten van het werkelijk betaalde bedrag.
- Hebben ze het bedrag goed geschat, dan wordt het product omgedraaid en zien ze het woord.
- Is het bedrag niet goed geschat, dan wordt het product niet omgedraaid.
- Lukt het de kinderen na de veertien producten de tekst uit Jesaja te lezen en de eventueel ontbrekende woorden in te vullen?



Tip

Zijn er alleen kleuters? Speel het spelletje 'twee emmertjes water halen'.