

Zwaarden worden gereedschap

13. OM TE DOEN

4-6 jaar

Werken voor vrede

Er komt een dag dat er van zwaarden en speren gereedschap wordt gemaakt. Daar heb je een gereedschapsgordel voor nodig!

Wat heb je nodig?

Per kind:

- een brede strook stevig papier
- een cadeaulint
- het werkblad

En verder:

- een perforator
- viltstiften of kleurpotloden
- scharen of prikpenen en priklappen
- lijm

Aan de slag:

- De kinderen kleuren het gereedschap van het werkblad.
- Ze knippen of prikken de gereedschappen uit.
- Ze plakken het gereedschap en het hart op de werkgordel.
- Perforeer aan de uiteinden van de strook een gaatje.
- Met het cadeaulint knoop je de gordel om de heupen.



Tips

- Knip het gereedschap van tevoren uit.
- De kinderen versieren de gordel met foamstickers.

6-8 jaar

Instax van vrede

Op een dag zal alles anders zijn. Dan zullen de mensen overal leven zoals God dat wil. Overal zal vrede zijn. Hoe ziet de wereld eruit als er overal vrede is? De kinderen tekenen de beelden die ze daarvan hebben op een filmrol.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad

En verder:

- potloden of viltstiften
- scharen, prikpenen en priklappen
- een stanlymesje
- een snijmat

Aan de slag:

- De kinderen kleuren het fotoestel in.
- De kinderen knippen of prikken het fotoestel uit.
- De kinderen prikken de lens van het fotoestel uit.
- De kinderen kleuren in de vijf kleine tekeningen hoe de wereld van vrede er volgens hen uitziet.
- De kinderen knippen of prikken de filmrol uit.
- Snijd met het stanlymes de aangegeven lijnen op het fotoestel in.
- Doe voorzichtig de filmrol tussen de twee snijlijnen, en de Instaxcamera is klaar.



Zwaarden worden gereedschap



4-8 jaar Smelten

In het verhaal worden zwaarden en speren in het vuur gesmolten om er gereedschap van te maken. In deze opdracht maak je ergens ook iets heel anders van. De kinderen smelten in deze opdracht chocolade en maken met de gesmolten chocolade en de cake heerlijke ijsjes.

Wat heb je nodig?

Per kind

- een half plakje cake, anderhalve centimeter dik
- een ijslollystokje

En verder:

- een kookplaatje (of een keuken)
- een steelpannetje met een klein laagje water
- een reep bruine of witte chocolade per 4 kinderen
- taartstiften of andere decoratie

Aan de slag:

- Breek samen met de kinderen de stukjes chocolade van de reep en doe de chocolade in een kommetje.
- Smelt de chocolade au bain-marie in een pannetje.
- Haal voorzichtig de kom eruit en zet de warme kom in een grotere kom.
- De kinderen prikken hun ijslollystokje voorzichtig in het plakje cake.
- De kinderen dopen hun cake voorzichtig in de chocolade.
- De kinderen houden hun cake even vast tot de chocolade weer hard is.
- De kinderen versieren de chocolade met taartstiften.

Eet smakelijk!

8-12 jaar Lied in beeld

Bij het onderwerp 'oorlog en vrede' van deze zondag is er een toepasselijk lied van Marcel en Lydia Zimmer. De kinderen bedenken met elkaar gebaren bij het lied. Deze opdracht kun je met de hele groep doen, maar hij kan ook in groepjes worden gedaan.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- de tekst van het lied *Er is er maar één* van Marcel & Lydia Zimmer, te vinden op oké4kids.nl.
- de muziek van het lied *Er is er maar één* van Marcel & Lydia Zimmer, te vinden op internet.

En verder:

- arceerstiften, pennen en potloden

Aan de slag:

- De kinderen onderstrepen de woorden uit de tekst die uit te beelden zijn.
- De kinderen bedenken een gebaar bij die woorden.
- In de hele groep bespreek je per zin hoe de groep de zin gaat uitbeelden.
- De kinderen oefenen met elkaar de gebaren.
- Zet de muziek van het lied aan.
- De kinderen beelden het lied op de muziek uit.



Tip

In plaats van gebaren kunnen de kinderen ook tekeningetjes maken bij de woorden uit het lied.